



# VOOR ELKAAR GEMAAKT

Ben ik de hoeder van mijn broer?  
Genesis 4:9

# Een speciale relatie - door God gegeven

In de Bijbel zien we veel voorbeelden van relaties van broers en ook zussen. De Here God heeft het gezin heel bijzonder en mooi gemaakt. God gaf jou je broer of zus, juist diegene die hier in jouw leven is. Die naast je zit aan tafel, die bij jou op de kamer ligt of de kamer naast jou heeft. Degene met wie je jouw speelgoed moet delen, jouw favoriete boek, dat lekkere plekje op de bank,... Hoe lief of hoe vervelend je jouw broer of zus soms ook vind, God heeft hem of haar in jouw leven en in jouw gezin geplaatst!

In dit boekje leren we waarom God jou een broer of zus heeft gegeven, leren we van verhalen uit de Bijbel, en werken we er samen aan om onze broer of zus meer lief te hebben.



# Vier speciale redenen

## 1. In moeilijke tijden

God leert ons dat een broer er voor je is in tijden van nood .

(Lees Spreuken 17:17)

Dit betekent dat je broer of zus jou kan helpen bij moeilijke dingen. En dat jij jouw broer of zus hoort te helpen wanneer die het nodig heeft.

Kijk maar wat de Bijbel ons hierover laat zien. Lees de verhalen en maak de oefeningen erbij:



### **Mirjam en Mozes**

De koning van Egypte, de farao, vond dat er te veel Israëlieten in zijn land woonden. Daarom gaf hij een heel nare opdracht: alle jongetjes van de Israëlieten moesten worden gedood. Zo wilde hij voorkomen dat de Israëlieten ooit tegen hem konden vechten. In die tijd kregen Amram en Jochebed een baby. Het was een jongetje! Wat moesten ze nu doen?

De moeder besloot iets heel bijzonders te doen. Ze vlocht een mandje van riet, maakte het waterdicht met teer en legde haar baby er in. Daarna zette ze het mandje tussen het riet in de rivier de Nijl. De grote zus van de baby, Mirjam, bleef op een afstandje staan. Ze wilde graag weten wat er met haar kleine broertje zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de rivier om zich te wassen. Daar zag ze iets tussen het riet. Ze stuurde haar dienstmeisje om het te halen. Toen ze het mandje opende, zag ze het baby'tje. 'Dit moet een Hebreeuws jongetje zijn,' zei de prinses. Op dat moment stapte Mirjam dapper naar voren. Ze vroeg: 'Zal ik iemand gaan zoeken die het kindje voor u kan voeden?' De prinses vond het goed. Mirjam ging snel haar moeder halen. Zo mocht de moeder haar eigen kindje weer meenemen en voor hem zorgen, tot hij geen melk meer nodig had. Toen het kind groter was, bracht ze hem terug naar de prinses. De dochter van de farao nam het jongetje aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, wat betekent "uit het water getrokken". Want ze had hem uit het water gehaald.

Kleur de tekening  
in en bespreek de vragen  
over het verhaal:



### Verwerkingsvragen bij "Mirjam en Mozes"

- Wat deed Mirjam om goed voor haar broertje Mozes te zorgen?
- 😊 Praat samen over hoe dapper Mirjam was en wat jij zou doen als je iemand zou helpen zonder dat iemand het mocht weten.
- Hoe kun jij vandaag goed zorgen voor je broer, zus of een vriend(in)?
- 😊 Denk aan kleine dingen, zoals helpen, delen, luisteren of iemand troosten.
- Waarom denk je dat God blij is met wat Mirjam deed?
- 😊 Bespreek hoe liefde, zorg en moed passen bij wat God van ons vraagt.

## 2. Voor groei

Wat vind jij heel leuk of cool? Wat zou jij later graag willen doen, of nu al? Misschien vind jij politieagenten zo stoer en zou je er graag later eentje willen worden. Misschien ben je helemaal gek op voetbal, of hou jij van dansen. Misschien wil je later een dokter zijn.

Maar je bent niet zomaar ergens heel goed in, dat moet je leren, net als fietsen bijvoorbeeld. Als je ergens heel goed in wilt worden, moet je daar heel veel voor oefenen.

Verbind hieronder de juiste plaatjes met elkaar. Wie oefent waar?



Wat vind God belangrijk om goed in te zijn? Vind hij het belangrijk of jij de snelste loper bent? De beste voetballer of danser? Of je dokter wordt of iets anders gaat doen? Wat zegt God hierover in de Bijbel?

God geeft ons richtlijnen en geboden in Zijn Woord, de Bijbel. Zo kunnen wij weten wat God belangrijk en goed vindt. Heel bekend zijn de 10 geboden, ken jij ze?

Maar ook buiten de 10 geboden kunnen wij zoveel leren uit verhalen in de Bijbel, waar God laat zien wat goed is en niet goed is. En kijk naar het leven van Jezus hier op aarde, Hij deed alles goed! Hij deed nooit zonde. Wij kunnen van Hem leren en vragen dat wij meer op Hem mogen gaan lijken. Hier kunnen we in oefenen, door te bidden en de Bijbel te lezen. Ben jij al de beste in Gods geboden naleven? Het is belangrijk dat we hier in ons best doen en gehoorzaam zijn. En hoe oefenen we dit? Door te leven met andere mensen, en zeg nu zelf, bij wie is dat moeilijker dan je eigen broer of zus? Zij helpen jou dus beter worden en groeien!



### 3. Voor vriendschap

Een broer of zus kan de beste vriend ooit zijn. Het is niet altijd makkelijk om beste vrienden met je broer of zus te zijn, soms ben je gewoon heel verschillend. Kijk maar naar Martha en Maria in de Bijbel.

#### Jezus gaat op bezoek bij Martha en Maria



Jezus heeft ook een paar goede vrienden waar Hij graag op bezoek gaat. Op een dag gaat hij naar Martha en Maria, twee zussen. Als Jezus binnen is, gaat Maria gezellig bij Jezus zitten en luistert heel goed naar wat Hij allemaal vertelt. Ze besluit dat ze Zijn leerling wil worden. Wat Hij zegt is zo mooi en waar. Martha is ondertussen druk bezig. Ze haalt drinken voor Jezus en zijn leerlingen en maakt lekkere hapjes klaar in de keuken. Dat is veel werk. Ze is erg druk. Eigenlijk zou ze graag hulp hebben. Maar haar zus Maria lijkt dat niet te merken. Ze zit gewoon te luisteren naar Jezus. Dan wordt Martha boos. Ze loopt naar Jezus en Maria toe. "Jezus," vraagt ze, "kan het U helemaal niets schelen dat ik nu al het werk alleen moet doen omdat mijn zusje naar U zit te luisteren? Stuur haar naar me toe om me te helpen in de keuken". Maar Jezus schudt zijn hoofd. "Nee, Martha," zegt Hij vriendelijk, "je maakt je veel te bezorgd om dingen die nu niet het belangrijkste zijn. Maria heeft het goede gekozen en Ik zal haar dat niet afnemen."

## **Bespreek de vraagjes in groep.**

- De zussen Martha en Maria. De een loopt de hele dag met een bezem door het huis, de ander zit rustig te luisteren en na te denken. Op wie lijkt jij het meest? Op wie zou je willen lijken?
- Wat zijn de verschillen tussen jou en je broer of zus?
- Noem 1 ding die je heel leuk vindt bij je broer of zus
- Noem 1 ding die je heel leuk vindt bij jezelf
- Noem 1 ding die je niet leuk vindt van je broer of zus, hoe kan dit opgelost worden tussen jullie?
- Noem 1 ding die je niet leuk vindt van jezelf, hoe kan jij hier beter je best in doen?
- Hoe kan jij je broer of zus lief hebben?
- Hoe zou jij graag zelf geliefd worden?

**Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden.**

Lukas 6:31 (Basisbijbel)



## **Omgaan met verschillen**

Je ziet in het verhaal dat Martha heel anders is dan Maria. Maar God heeft ze wel aan elkaar gegeven als zussen. Het is normaal dat je anders bent dan jouw broer of zus. God heeft jullie elk apart speciaal en bijzonder gemaakt. En het verandert jullie doel niet als broers of zussen. Jullie zijn voor elkaar gemaakt, voor liefde en steun en vriendschap. Je broer of je zus ziet jou in de slechtste en de beste situaties van je leven, samen kunnen jullie hier door heen gaan, en er voor elkaar zijn. Kijk maar wat Martha en Maria doen wanneer ze allebei in een hele moeilijke situatie zitten.

## **Martha, Maria en ...?**

Dit verhaal gaat niet enkel over Martha en Maria. Over wie dan nog? Wel, Martha en Maria hadden ook nog een broer! Deze broer heet Lazarus, en er gaat iets heel bijzonder gebeuren. Martha en Maria hadden elkaars steun hier écht nodig, lees maar!

Lazarus werd heel erg ziek. Maria en Martha zorgden goed voor hem, maar hij werd maar niet beter... Ze hielden van hun broer, dus deden ze wat goed was: ze vertelden het aan Jezus. Toen Jezus dit hoorde, rende Hij niet meteen naar Lazarus toe om hem te genezen. Nee, Hij bleef nog twee dagen waar Hij was. Waarom deed Jezus dit? Hield Hij niet van Lazarus, en van Maria en Martha? Wou Hij hun niet helpen? Jawel hoor, Jezus hield heel veel van hen allemaal! Wij begrijpen niet altijd hoe God dingen kiest, maar Gods plan is perfect en Zijn tijd is altijd de juiste!

Na die twee dagen ging Jezus naar Bethanië om Lazarus te zien. Martha rende naar Hem toe, wat huilde ze erg. Ze vertelde Jezus dat Lazarus al gestorven was! Oh nee... Was Jezus nu te laat? Kon Hij hem nu niet meer genezen? Wat zou Jezus nu zeggen?

Jezus vertelde Martha dat ze zich geen zorgen moest maken. Lazarus zal weer opstaan. Martha begreep niet wat Jezus bedoelde. Maar Jezus liep naar het graf van Lazarus toe. Maria was er nu ook bij. Samen keken ze naar wat Jezus zou doen. Jezus zei dat ze de steen van het graf moesten weghalen. En Hij riep luid dat Lazarus naar buiten moest komen. En jawel, daar kwam Lazarus, levend én gezond naar buiten gelopen! Iedereen was zo verbaasd over wat Jezus had gedaan. Wat een groot wonder. Veel mensen gingen nu in Jezus geloven. En Martha en Maria en Lazarus, wat denk je dat zij nu deden? Ze gaven elkaar vast een hèle dikke knuffel! Nu was alles weer goed.



#### **4. Voor dienstbaarheid**

Wat doe jij het liefste? Iets waar je zelf blij van wordt, of iets waar een ander blij van wordt? Als er nog maar 1 koekje is, geef je het dan graag aan je broer of zus? Of eet je het liever zelf op?

We leven vaak heel graag voor ons zelf en een beetje minder voor een ander. Dat is ergens wel normaal, want zo zitten mensen in elkaar. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Denk hier eens over na: God kan met jou een plan hebben om iemand anders te helpen, door jouw leven heen. In de wereld wordt er geleerd om voor jezelf te leven. Maar in de Bijbel zien we dat iemand anders dienen juist heel belangrijk is.

Ken je het verhaal van Esther? God gebruikte haar om het hele Joodse volk te helpen.

En dan is er Aäron, de broer van ... Mozes! Hij mocht zijn broer Mozes helpen, dienen, en zelfs voor hem spreken. Aäron diende Mozes door steeds voor hem te spreken, hem te helpen met iets wat hij niet goed kon. God heeft ons allemaal gemaakt met speciale talenten, met zwaktes en sterktes. Dat betekent, dat iedereen andere dingen goed kan of slecht kan. Zo kunnen wij elkaar dienen!

In de Bijbel vergelijkt God dit met een lichaam waar veel verschillende delen in zijn die allemaal dienen voor iets anders. (Je hebt een hand maar ook een voet, een oog maar ook een oor, een mond maar ook een neus,... )

**Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen, speciale plaats in het Lichaam gegeven, daar waar Hij het wil.**

(1 Korintiërs 12:17-20 Basisbijbel)

Laat **IEDER** van u de **GAVE**

die hij van **GOD** gekregen heeft



**GEBRUIKEN** om  
**ANDEREN** te **HELPEN**

1 Petrus 4 vers 10



## Hoe belangrijk vindt God dit?

Laten we samen Spreuken 17:17 en Psalm 133 opzoeken en het luidop lezen.

We hebben veel geleerd over broer en zus zijn zoals God het belangrijk vindt.

De Bijbel, Gods woord, zegt dat het goed en aangenaam is wanneer broers en zussen in eenheid samen leven. God wilt dat we ervoor zorgen dat die eenheid er is. Eenheid betekent dat er vrede is in plaats van ruzie, vriendelijkheid en samenwerken. Zelfs al denk jij anders over iets dan je vriend of je broer of je zus, kan je toch in eenheid leven.

God zegt dat het dan goed is. Dat merk je zelf ook wel toch? Het is veel leuker als alles goed gaat. Jij vindt het vast fijn als iemand rekening met jou houdt? Zo vinden anderen dat ook fijn als je rekening met hen houdt. Als we alleen aan onszelf denken, is het maar eventjes leuk. Alleen aan jezelf denken, gaat vroeg of laat mis. Maar als we aan elkaar denken, gaat het veel beter! Dan is het voor iedereen leuk en hebben we meer plezier!

God roept ons op tot **LIEFDE**.

Lees 1 Johannes 4:20-21. Dit vers zegt ons dat als we van God houden, dat we ook van wie moeten houden? Wat God hier zegt over iemand die niet van zijn broer of zus houdt, is serieus. Zo belangrijk vind God het dus. Laten we elkaar liefhebben!



## **Gedicht over vriendschap:**

Ik wil lezen, jij wilt tellen  
Jij wilt spelen en ik wil bellen  
Maar je bent mijn vriend, ik hou van jou

Je vindt een bordje pap erg lekker, geef mij maar liever een  
droge cracker

Je bent mijn vriend en ik ben dol op jou

Soms hebben wij onenigheid  
Je gooit mijn auto op het tapijt  
Maar ik wil jou echt nooit meer kwijt  
Vrienden altijd

Ik wil ketchup, jij wilt speciaal  
Ik heb haar, en jij bent kaal  
Ik hou van jou, echt waar en jij van mij

Ik wil poetsen, ik wil stoffen  
Jij wilt op de bank neerploffen  
Je bent mijn vriend, ja ik ben dol op jou

Soms wil je een andere kant op gaan  
Soms kan je van niemand op aan  
Maar onze vriendschap blijft bestaan  
Vrienden altijd

Al zijn we het oneens  
We zijn het eens je bent mijn vriend  
We zijn het eens je blijft mijn vriend

We zijn vrienden voor het leven  
Je houdt van mij, en ik hou ook van jou  
Ik ben dol op jou ,en jij bent dol op mij  
Zeker weten!

## **Omdat ik van God hou Hou ik van mijn broers en zussen**

Schrijf de namen van je broer(s) en zus(sen) in het hart.  
Maak een lijstje voor elk van hen waarom je van ze houdt en  
wat je leuk vindt aan ze.

Bid en vraag aan God om jou te helpen meer van je broer en  
zus te gaan houden en om zelf een goede vriend te zijn.

